

BANNIE

in de Efteling



Yves van
Berhey

en Sebastiaan
Smits



Nu Bannie en Kriep toch in de Efteling zijn, wil Bannie meteen in de Pirana.

Wauw! Wat gaat dit hard!

Hiëriërië! Hou dit water koud zijn?



Kriep blijft zich voorover, en valt in het water! Bannie vist hem er weer uit.

HAHAHA!



Ze stappen weer uit, en gaan naar het Carnaval-festival. Als ze bij de Zuidpool zijn, blijft Kriep uit het karretje!

Hé, Kriep! Wat ga je doen?

HAHA! Klap

BLA BLA



Even op die dansende pinguïn zitten!



Kriep blijft er naar toe, en gaat op de pinguïn zitten. Een man van de Efteling ziet het, en laat de pinguïn opeens heel snel draaien!



Hiëriëriërië!
Hellerië!



Even later lopen ze weer uit het Carnaval-festival.



wordt vervolgd

Feest in het carnaval-festival.



Dat kun je wel zeggen, ja!

Mant in deze enorme poppenshow is het in elk land feest.

Maar laten we aan het begin van deze Joop Geesink-promenade beginnen.

Als we in de lange gang van deze attractie komen, horen we gezang, geklap, enz.

En als we doorlopen, zien we waar het vandaan komt, namelijk uit café "De Feestneus".

Als we dan in één van de gondeltjes kunnen plaatsnemen, zien we onze gastheer al staan. Het is Joki de Prrretneus.

Hij leidt ons rond door de wereld, waar het overal feest is.

In elke feestoptocht duikt Joki weer op. We bezoeken alle bekende landen.

Onze tocht word begeleid door vrolijke carnavalsklanken, gecomponeerd door Toon Hermans.

Aan het eind van onze reis komen poppen uit alle landen ons nog even gedag zeggen.

We hebben zojuist 275 poppen gezien in de grootste overdekte poppenshow van Europa:

"het Carnaval-Festival."



DE KRONKELS VAN DE PHYTON

Al een paar jaar staat er in de Efteling een reuze-Phyton.

Er is nog geen natuurlijke verklaring voor de grootte van deze slang.

Wel is gebleken dat je in zijn kronkels erg misselijk word.

Zijn wurghouding is niet dodelijk.

En dat wilden we eventjes testen. Als we in één van de treintjes plaatsnemen, lijkt het in ieder geval wél dodelijk!

Na twee LOOPINGS en een KURKETREKKER zijn we inderdaad erg misselijk!

Maar onze mede-passagiers staan alweer in de rij voor de volgende ronde!



Hel EFC Effeling fanclubblad

