



# E.F.C.

nummer 7  
September

EEN EXTRA  
dik nummer!



## HALLO, ALLEMAAL!

Zoals je ziet, hebben we in de vakantie eens flink uitgeslagen, zodat we er nu weer met frisse moed tegenaan gaan. Vandaar dat je nu een extra dik clubblad voor je hebt. In dit nummer vindt je natuurlijk de strip, en weer een aflevering van "de Efteling in jaartallen", en nog veel meer informatie en nieuwtjes. Ook vind je, zoals je in het vorige nummer kon lezen, Een verhaaltje over onze fanclub, wat in de persinformatiemap van de Efteling stond. Al met al dus een leuk clubblad dit keer. Ohja! Vergeet niet mee te doen aan de Efteling-verhalen-wedstrijd, waarover meer informatie in het vorige E.F.C. stond.

Veel plezier met deze E.F.C., en tot de volgende keer!

Jeroen Verheij & Sebastiaan Smits



## STARRNSLAG

in de Efteling

In de grote vakantie zal je op maandag wel eens naar Avro's Sterrenslag gekeken hebben. Dit amusementsprogramma van de Avro wordt elke oudjaarsavond uitgezonden. Speciaal voor de grote vakantie werd het programma zes weken lang uitgezonden. Aan het programma zat ook nog een loterij, genaamd "TELELOT" verbonden. Met deze loterij kon men zelfs een auto winnen. De presentatie was in handen van Sandra Reemer, André van Duin alias Simon Naai-garen, en Jos Kuyers. Dit programma werd opgenomen in de Efteling. Het "Sterrenslag-parcours" bevond zich in het stukje bos tussen het carrousselpaleis en het spookslot.



# BANNIE

## IN DE Efteling



Bannie en Kriep zijn nog steeds in de Gondolletta.

Op het ogenblik rijdt het stoomtreintje over de spoorbrug bij de Gondolletta.

Ja, want ik heb genoeg van dit stomme ding met karpers. Kom, we springen in die trein!

Hieppiep! Een trein! Daar wil ik ook in!



Hieperdepiep! dat haal je nooit!



En Bannie springt, en valt natuurlijk in het water!



Hieppiep! Ohjee! Bannie valt in het water! En het Bootje vaart verder!



Bannie zwemt achter Kriep aan! Maar hij vergeet dat er nog een bootje achterze aanvaart. Hij wordt overgevoerd door dat Bootje.



Hij wordt opgepikt, en treft Kriep op de kade aan. Daar wordt Bannie aangehouden door een portier van de Efteling.



Zeg, jongen, weet je niet dat het streng verboden is om hier te zwemmen?



Hieppiep! Bannie! Hou op met die portier om het Bootje te binden!



# De Efteling in jaartallen

Dit is weer het derde deel van de Efteling in Jaartallen.

1981-

Tegelijk met de python kiezen veertig bootjes het ruime sop: de Gondoletta slaat vooral bij de ouderen geweldig aan.

1982-

De Halve Maen, een piratenschommel van gigantische afmetingen, is opnieuw een schot in de roos. De jeugd van acht tot tachtig is er niet weg te branden. Het park registreert aan het eind van het seizoen 1,5 miljoen bezoeken.

1983-

De Piraña, een spannende ontdekkingsreis over een kolkende rivier met watervallen, stroomversnellingen en steile rotsen.

1984-

Opnieuw vier spetterende vernieuwingen: Carnaval Festival, Polka Marina, de Old-Timerbaan de Oude Tuffer, met echte T-Fordjes, en de Efteling stoomtreinmaatschappij. De 2 miljoenste bezoeker wordt verwelkomd.

1985-

De BOB, een ijselijke snelle bobsleebaan, wordt aan het aanbod van attracties toegevoegd.



Het Carnaval Festival



de Piraña



de Gondoletta

# De EFTELING VERHALENWEDSTRIJD.

Het eerste verhaal voor de Efteling-verhalenwedstrijd is al binnen.

Het is geschreven door G. Nauta uit Koudum (Friesland)

Het gaat over De Halve Maen en de leeftijd van G. Nauta is onbekend maar hij zit op het M.E.A.O.

## De Halve Maen.



Op 20 Juni 1985 bezocht ik De Efteling.

Nadat ik het hele park was doorgeweest, passeerde ik de schipsschommel.

Ik besloot het dit jaar, onder aanmoed ging van mijn vriend, toch eens te wagen in die schommel te stappen.

We waren vrij snel aan de beurt.

Ik ging zitten en vol spanning wachtte ik af hoe het zou verlopen.

De beugels gingen dicht en.....daar kwam het schip in beweging.

Eerst ging het een klein stukje naar achteren en toen naar voren.

De eerste kriebels.

Het ging verder naar achteren en naar voren- meer kriebels.

Het schip ging later tot boven de bebouwing uit tot zelfs een paar meter.

Ik zat helemaal achterin.

Nou dat heb ik geweten.

Als het schip naar achteren ging voelde ik weinig, maar ik voelde des te meer als ik naar voren ging.

Ik heb een aantal keer golven moeten trotseren waarvan ik dubbel sloeg.

Het was dus Schuitje Varen als ik nog nooit had gedaan.

Maar dat is juist de sensatie.

Ineens ging het schip langzamer, remde af, stond stil en ik stapte, inderdaad met zeebenen uit.



# Carnaval Festival



De Efteling maakt zelf erg veel foto's van haar attracties. Dit kun je zien in de fotogidsen en de vele folders. Een heel veel gefotografeerde attractie is het Carnaval Festival. Echter is er bij de Efteling nog nooit een foto verschenen van de buitenkant van het gebouw waarin het Carnaval Festival huist. Het is niet erg mooi maar het is in vrolijke kleuren geverfd en de ingang van het Carnaval Festival is wel erg mooi. Boven de ingang zitten jokie en een andere levengrote pop van wie het hoofd ronddraait en de hoed steeds opengaat en er een vogeltje naar buiten komt.

De beide poppen houden een heel groot doek vast waart bovenaan Carnaval Festival staat en onderaan een gat zit. Door het gat ga je naar binnen om via de hal, cafe de feestneus en een trap plaats te nemen in een van de karretjes om een reis om de wereld te maken.

Deze prachtige buitenkant is wel door veel mensen in het echt gezien. Maar ook veel mensen die niet in het Carnaval Festival geweest zijn en het alleen kennen van foto's is de buitenkant onbekend.

De Efteling-Fanclub heeft nu foto's van de buitenkant die we hieronder afdrucken.

Voor de mensen die het Carnaval Festival niet gezien hebben weten nu ook hoe de buitenkant eruit ziet.

Doch, heel veel landen in het Carnaval Festival zijn ook niet op foto vastgelegd.

Eigenlijk een reden te meer om er snel eens te gaan kijken.

Vlak voor het Carnaval Festival staat een prachtige fontein.

Hij bestaat uit kikkers die op waterlelies zitten.

De kikkers zijn familie van de kikkers in het Carnaval Festival.

Denk aan harmonie De Kwakers.

In de fontein dreven vorig jaar erg veel rode neuzen.

Hopelijk dit jaar niet meer.

Gooi je gratis rooie feestneus dus niet in de fontein maar bewaar hem.

Of gooi hem desnoods in de prullebak.

Niet in holle BolleGij's  
want die kan er verstopt  
van raken.



# DE EFTELING FANCLUB.



In het vorige E.F.C. stond dat de fanclub vermeld stond in de persmap van de Efteling. We schreven toen ook dat we toen geen tijd hadden om dat bericht te publiceren. Aangezien we daar nu wel tijd en ruimte voor hebben drukken we het nu af.

Hieronder vind je de originele tekst uit de persmap.

## De Efteling

### Efteling-fanclub

Uit pure geestdrift voor De Efteling hebben twee jongens uit Zoetermeer spontaan een Efteling-Fanclub opgericht. De 12-jarige Jeroen Verheij en Sebastiaan Smits zijn de oprichters van de fanclub.

Via zelf geschreven artikeltjes in de schoolkrant, kwamen ze op het idee om een krantje te gaan maken, gevuld met Efteling-verhalen en wetenswaardigheden. Strips ontbreken ook niet en de leden worden op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

De start van de Efteling-Fanclub is bescheiden, maar daarom niet minder enthousiast. Sebastiaan wierf op school leden voor zijn fanclub. Vijfentwintig kinderen van de Watersnipschool werden lid. Voor 50 cent per maand ontvangen ze het Eftelingnieuws. Overigens heeft de redactie van het fanblad haar handen vol. Met beperkte middelen zoals een oud schrijfmachientje wordt alles voor elkaar gebracht.

Het adres van de fanclub is Sebastiaan Smits, Bessie Smithrode 3, 2717 AE Zoetermeer.