



De Efteling-Fanclub
B. Smithode 3
2717 AE Zoetermeer



EXTRA DIK!

Gelukkig Nieuwjaar!

ATTRACTIE-TOP 10

- 1 Het Carnaval-Festival
- 2 De Pirana
- 3 Het Sprookjesbos
- 4 Het Spookslot
- 5 De Polka Marina
- 6 De Halve Maen
- 7 De Python
- 8 De BOB
- 9 Gondoletta/Oude Tuffer/Stoomtrein
- 10 Het Carousselpaleis



TIP: Het Diorama

Een nieuwe rubriek in het E.F.C:
DE ATTRACTIE-TOP TIEN.

Het is de bedoeling dat er elke maand in ons blad een dergelijke lijst als hieronder geplubliceerd wordt.

Als jij bijvoorbeeld vindt, dat de Pirana op de eerste plaats moet komen, en de polka Marina op de derde, dan stuur je je eigen top 10 op naar:

De Efteling-Fanclub
Bessie Smitrode 3
2717 AE Zoetermeer.

Als je dat doet, kunnen wij elke maand een Attractie-Top 10 samenstellen, en publiceren.



Let Op!

Zoals jullie wel gemerkt hebben, is er in december geen E.F.C. uitgebracht. Dat kwam door alle drukte van het Sint Nicolaas- en Kerstfeest. Vanzelfsprekend hoeft er voor December geen contributiegeld betaald te worden.

Daarom brengen we nu een extra dik Nieuwjaars-E.F.C. uit, van 6 pagina's dik. En zoals al eerder vermeld, komt er in Maart/April het SuperOpenings-nummer, want dan gaat de Efteling weer open!

Trouwens, we hebben alle reden tot een extra dik Januari-nummer, want op 5 december 1984 werd de Efteling-fanclub officieel opgericht. Je kunt dus wel begrijpen dat we zitten te springen achter onze typmachines! Tot de volgende keer,

de Redactie.

BANNIE in de Efteling



TEKST: S. Smits

Bannie, ik heb helemaal geen kabouters gezien!

Oh? ik wel, maar goed, laten we dan teruggaan naar het sprookjesbos!

In het Sprookjesbos aangekomen vliegt Kniep naar de kabouterhuisjes.

Hieperdepiep! Wat een minihuisjes!

He, kniep! Kijk eens, daar kan je doorheen!

Hier moeten ouders stille staan, slechts kin'dren mogen verder gaan.

Mogen vleermuizen ook verder?

Bannie en Kniep lopen door, en horen plotseling muziek.

He! Wat een leuke muziek! Oh, kijk eens! Muziek-kabouters in een holle boom!

Ach, dat gaat allemaal maar met een bandje! Let maar eens op!

...En Bannie gaat achterom de kabouterboos in....

He! Wat gaat die doen?

Oh! bewijzen dat het met een bandje gaat! ohoh!...

Oh! Je zal hem leren!

De portier loopt ook achterom, en draait aan een paar knopjes.

Aha! Hier zit iets!

AAAAHH!

BZZZZZ!

Bannie krijgt een elektrische schok!

Hieppiep! Wat een voor kracht hebben die kabouters, he?

grrr

Bannie en Kniep lopen verder en komen bij de Indische Waterlietjes.

Wif! Ben je niet bang voor die reus, Bannie?

Jeke? JK sla hem zo in elkaar!

mag ik een foto maken van mijn kraan?

Jazeker! U bent zeker van de sportrubriek?

Nee, van de Zof van de Week! haha

FLITS!

Bannie! Hieppiep! Haal die man uit het water! de deuren gaan open!

wordt vervolgd

HET Diorama.

In 1971 kreeg de Efteling haar Diorama.
Het diorama is een driedimensionale miniatuurwereld achter glas.
Door het intens grote minilandschap rijden piepkleine autotjes en treintjes op schaal N (Minitrix).
Het geheel is 60 meter groot en geheel in 19e eeuwse stijl gebouwd.
De geestelijke vader is Anton Pieck en dat is wel te herkennen.
Door de verlichte stadjes reiden auto's, over de meren varen verlichte bootjes.

In een stadje is het kermis en aan de andere kant van het Diorama zitten er mensjes in een echt werkend kabelbaantje.

Als je het Paleis van het diorama binnenstapt ben je even in een andere wereld.

De wereld van het verleden.

En ook het weer kan er plotseling omslaan.

Schrikt u niet als u plotseling hevige bliksemstralen aan de lucht van het diorama ziet.

Want waar ~~daar~~net daar de zon nog scheen barst nu het noodweer los,
Ook al is het in De Efteling nog ~~zokk~~ mooi weer.

Een leuke tip nog: Als je het hele diorama goed wilt zien kun je er natuurlijk omheen lopen.

Maar er zijn ook een aantal treintjes die het hele diorama doorrijden.

Daar moet je wel even naar zoeken want de meeste treintjes rijden maar een kort roddje om een berg.

Maar als je zo'n treintje gevonden hebt, loop dan mee ~~waar~~ het naar toe gaat.

Zo zie je een groot gedeelte van het Diorama eens op een andere manier.
Het diorama ligt in het paleis tussen het water, orgel en de stoomcarroussel. Veel plezier daar.



VRAGEN OVER DE EFTELING

We hebben het al een keer vermeld, maar hierbij doen we het nog een keer: we zijn van plan om een nieuwe rubriek in het EFC te plaatsen, genaamd: Vragen over de Efteling.

In deze rubriek hopen wij elke maand een vraag en een antwoord te zetten, dus als je een vraag over de Efteling (fanclub) hebt, kun je die opsturen naar: De Efteling- Fanclub
Bessie Smitrode 3
2717 AE te Zoetermeer.

Als jou vraag bijvoorbeeld luidt: "Hoeveel elfjes staan er bij de Indische Waterlelies?"

Dan gaan wij dat voor je uitzoeken (het meeste weten we waarschijnlijk zelf) en zetten we jou vraag plus ons antwoord in het EFC.

Even iets anders: de Efteling verhalenwedstrijd is anders afgelopen dan dat wij gehoopt hadden. Er zijn namelijk maar twee verhalen ingestuurd, En als wij dan prijzen zouden uitgeven (1e en 2e) zou het geen wedstrijd meer zijn.

Er komt een nieuwe directeur in De Efteling.

Oud directeur H.J. Ten Bruggencate neemt afscheid van De Efteling en zal als voorzitter van de RECRON, (dat is de recreatie raad), verder werken.

Wij nemen hierbij afscheid van de heer Ten Bruggencate en wensen hem veel succes op zijn nieuwe baan. Want tenslotte zijn we onder hem fanclub geworden. Wie de nieuwe directeur is weten we nog niet. Maar we heten hem alvast van harte welkom in De Efteling. Als we zeker weten wie de nieuwe directeur wordt zullen we dit zeker vermelden in het E.F.C.



H.J. Ten Bruggencate

In het Aprilnummer schreven wij een stukje over De Efteling Sprookjesplaten.

Ondertussen is er weer een nieuwe elpee uitgekomen.

Nu zijn er dus tien elpees in deze serie.

Deze elpee heeft eigenlijk geen sprookjes uit het sprookjesbos maar van de wat nieuwere attracties.

De volgende sprookjes staan erop- Een wildwateravontuur op de Pirana
Schipsschommel De Halve Maen
Het Carnaval Festival en
De draak en De Schat.

Op de voorkant van de elpee staat een groepsfoto van poppen uit het Carnaval Festival.

Verder is er nog een leuke actie aan deze plaat verbonden.

Op de binnenhoes staat in de rechterbovenhoek namelijk een Snorkel uit de tekenfilmserie.

Daaronder staan een aantal platen waar die zegeltjes ook bij zitten. He b je negen Snorkels stuur ze dan op naar de platenmaatschappij CNR, dan krijg je namelijk een gratis elpee met sprookjes van De Efteling.

de BOB



Gegevens 'de Bob' :

de Bob: nieuwe attractie in De Efteling, seizoen 1985

Totale lengte : 524 meter.

Hoogste punt : 19,5 meter.

Aantal bobs : 8

Aantal personen per bob : 6.

Duur rit : 2 minuten en 10 seconden.

Capaciteit : 1400 mensen per uur.

Hoogste snelheid: 60 km/uur.

Max. helling bobs : 80 graden.

In gebruik : 4 april 1985

Kosten : f 7.500.000,- .



In de goed beveiligde baan gaan in totaal 8 bobs op wieltjes hun ritten glijden. In de Efteling-bob komen alleen zes persoons bobs in actie. Vanaf het hoogste punt van de baan , 19,5 meter, duiken ze naar beneden. Snelheid wordt ontwikkeld door de zwaartekracht.

De topsnelheid ligt op 60 kilometer per uur.

Op het rechte stuk nog wel een acceptabele snelheid.

Maar de 'sneeuw' komt misschien voor de ogen in de bochten, waarin de bobs tot 80 graden kunnen hellen.

Een tip vooraf : het venijn van de kronkelende attractie zit 'm in het staartje.

Vlak voor de finisch wordt de snelste en moeilijkste bocht genomen.

Zon 1400 bezoekers per uur (zie boven) kunnen dat ervaren.

De baan is ontworpen door de firma Intamin uit het Zwitserse Zürich.

De bob ligt op het stuk bos tussen het spookkasteel en het sprookjesbos.

Je kan het het best bereiken vanaf de kant van de Pirana .

Dus dan kan je het best even omlopen langs het spookslot.

Als je een plattegrond hebt van de Efteling kan je het natuurlijk k makkelijk vinden.

Holle Bolle Gijs

In 1958 kwam Holle Bolle Gijs in de Efteling.

Hij begon bij het eetpaviljoen bij Langnek.

Later kwamen er nog een aantal in de speeltuin en nu staan ze door het hele park.

Zo is Holle Bolle Gijs een hele familie geworden.

Er is een Holle Bolle vader, een Holle Bolle moeder, een oma, een opa en baby's.

Kijk maar eens goed rond in de speeltuin en het sprookjesbos.

Dan vind je ze vanzelf wel.

Holle Bolle Gijs is de vuilophalende attractie van De Efteling.

Maar er staan ook nog een heleboel prullebakken en ook de kaperkapitein haalt vuil op.

Zo zegt Holle Bolle Gijs dankejewel nadat hij een papiertje te eten heeft gehad, de kapitein lost een schot met zijn kanon.

En bij alle prullebakken staat een versje waarom je het park schoon moet houden.

Doe daar aan mee, want De Efteling is een belangrijk natuurgebied en is schoon het moeist.

Bij elke attractie staat wel een Holle Bolle Gijs waar je je papier kunt opruimen.

En langs de paden staan de prullebakken.

Als je overigens in De Pirana of de Halve Maen zit hou dan je papier even bij je en gooi het weg als je er weer uit bent.

Zo blijven ook de attracties goed schoon.

En als De Efteling mind'r vuil heeft, hebben ze ook geen uitgebreidere schoonmaakploeg nodig die betaalt moet worden.

Zo houden ze geld over en hoeft de toegangsprijs niet zo ver omhoog.

Zo doe je jezelf en iedereen een plezier met een kleine moeite.

En Holle Bolle Gijs Papier geven is nog leuk ook.

Namens De Efteling zeggen wij:

