



FEBRUARI '86



DE NIEUWE DIRECTEUR

Zoals jullie in het vorige EFC hebben kunnen lezen, is er een nieuwe directeur in de Efteling. Zijn naam is de Clercq. Meneer de Clercq zal de baan overnemen van de heer H.J. ten Bruggencate op 1 februari.

Dat betekent niet dat meneer ten Bruggencate weggaat bij de Efteling. Hij zal bijvoorbeeld gewoon lid blijven van de RECRON, (de recreatie raad) Een foto van de nieuwe directeur hebben we nog niet, maar als we er eentje hebben zullen we hem vast plaatsen.

Geen foto van de directeur, maar wel van de BCE, toen ie nog maar net klaar was.



BANNIE

IN DE Efteling

TEKENINGEN:
Jeroen Verheij

TEKST:
Sebastiaan Smits

Bannie en Kniep zijn de zaal binnen waar ze eerst een lange gang doormoeten. In de zaal zien ze niks, want het is er aardedonker. Alleen het water wuvspegeld.

Wat is het hier donker!
AAUUUWAA!! Er staat iemand op mijn tenen! Stomme Oelwapper!

Daar gaat het licht een beetje aan...
Had je wat?

En zo beland Bannie op een rots ergens achter in de grot.
(met een blauw oog)

He Kniep! Hier heb je een goed uitzicht!

Jk kom eraan!

Maar opeens zijn stukken rots dus Kniep vliegt tegen een rots aan.

Hieperdepiep! Auw! Auwraa!

Maar gelukkig komt Kniep nog bij de rots waar Bannie op zit, aan.

En 'de Indische Waterlilies' begint...!!

VOLGENDE MAAND:

het **SUPER**-operingsnummer!

met daarin o.a:

Een Super-prijswaag,
Een leuk spel,
Een interview met een personeelslid n.d. Efteling
en nog een verrassing!

Dus zorg dat je hem krijgt!



De Efteling IN

DE WINTER.

Over een kleine maand gaat de Efteling weer open.

Na de hele winter dicht te zijn geweest gaat het leukste park van Europa weer open voor een sprankelend nieuw seizoen.

Maar wat is er nu gebeurt in al die maanden dat De Efteling dicht was?

Nou denk maar niet dat het personeel van De Efteling dan een winterslaap houdt!

Alles in De Efteling wordt helemaal opgeknapt.

Langnek wordt teidelijk onthoofd en zijn kop wordt helemaal opnieuw geverfd.

Ook het Kabouterdorp wordt opgeknapt.

De poppen worden uit de huisjes gehaald, de kleren van de poppen worden gewassen en versteld.

Maar alvorens men daar mee begint wordt het hele park van onder tot boven schoon gemaakt.

Hier en daar worden nog een paar verdwaalde neuzen gevonden.

Maar zoveel opruimwerk is er ook weer niet omdat de bezoekers het park zelf aardig schoonhouden.

Als alles opgeruimd is kan met aan het herstellen beginnen.

Zo worden de paddestoelhuisjes ook helemaal schoongemaakt en geverfd evenals het huisje van Hans en Grietje.

Maar dat is niet alles wat er in De Efteling gebeurt.

Natuurlijk wordt er ook met man en macht gewerkt aan de nieuwe attracties.

En zoals jullie wel weten wordt dit Fata Morgana.

Al vorig jaar werd er met de bouw begonnen en vanaf eind maart is het te bezichtigen.

Alle reparaties die gebeuren zijn allemaal erg moeilijk uit te voeren in de zomermaanden, omdat er dan te veel bezoekers zijn.

Want De Efteling ging dit jaar elke dag om 10 uur open en om 6 uur weer dicht.

En in de zomermaanden dan zelfs om 8 uur s'avonds.

En al die tijd waren er bezoekers in het park.

Natuurlijk konden ze ook niet een attractie zomaar even naar De werkplaats brengen.

Want zomaar een attractie er tussen uit is voor de bezoekers nog vervelender dan een kleine storing eraan.

Gelukkig is in De Efteling alles van topkwaliteit dus echt veel mankementen zullen er dus ook dit jaar weer niet zijn.



Gehandicapten in De Efteling.

De Efteling is een pretpark.

En als je goed naar de naam kijkt kun je het eigenlijk al zien.
Het is een park waar je pret moet maken.

Maar er zijn op deze wereld ook mensen die zich niet het zelfde kunnen bewegen als wij.

We bedoelen hiermee de gehandicapten.

En in veel parken hebben deze mensen dan ook niets te doen.

De attracties zijn niet geschikt voor hun.

Sommige parken doen daar iets aan.

Ze maken gehandicapten w.c.'s en passen sommige attracties een beetje aan.
Ook de Efteling doet dat.

In het sprookjesbos bijvoorbeeld kunnen rolstoelen overal gemakkelijk lang

Maar ook het Carnaval Festival heeft een aparte ingang.

Daarbij komen de mensen gelijk bij de gondeltjes terecht.

Maar deze draaien de hele tijd door.

Daarom laat het personeel van de Efteling af en toe de gondeltjes even stoppen om de invaliden te laten instappen.

En omdat het voor sommige mensen erg moeilijk is om met rolstoelen helemaal naar De Efteling te komen kan men in De Efteling gratis rolstoelen krijgen.

Men moet dan wel van tevoren even bellen en de rolstoel reserveren.

Maar dat kost allemaal niets.

En verder zijn er ook overal gehandicapten w.c.'s.

De Efteling is voor iedereen een belevenis.

FOLDERS

Van De Efteling kregen wij een hele stapel dezelfde folders.

Omdat we er net genoeg hebben kunnen we jullie allemaal zo'n folder geven.

In de folder vind je onder andere een reserveringsbon voor een aantal menu's in De Efteling.

Ook een grote schat aan informatie.

Hopelijk hebben jullie aan deze folder iets.

En staat er iets wat je wilt weten niet in, kijk dan in je oude E.F.C.'s en staat het daar ook niet in geef het dan als vraag op voor de vragenrubriek!

Veel plezier ermee.

De Redactie.