

EFAC

De Efteling-Fanclub
B. Smithode 3
2717 AE Zoetermeer



ATTRACTIE-TOP-TIEN.

1. Piraña
2. Carhaval Festival
3. Sprookjesbos
4. Spookslot
5. BoB
6. Gondoletta, Stoomtrein, Oude Tuffer
7. Python
8. Fata Morgana
9. Polka Marina
10. Carrouselpaleis.



Tip: Diorama

Deze keer hebben we uit alle top-tiens van het afgelopen jaar, de top-tien van het jaar samengesteld.

LAATSTE NIEUWS..

Bij het ter perse gaan van dit nummer kregen we de volgende dingen te horen. Doordat de automobilisten erdoor afgeleid zouden kunnen worden, heeft De Efteling besloten om de vliegende Tempel ergens anders te zetten. Waar is nog niet bekend. Ook is ons geschreven dat de directie moest kiezen tussen een Arabisch cirkus of een andere attractie. Door de hoge kosten en de ~~aan~~ning van de personeelsleden is toch besloten om tot de bouw van een attractie over te gaan.

Hallo allemaal, hier is jullie nieuwe EFAC. Allereerst even een algemene mededeling. Het kaartje wat jullie hierbovenaan aantreffen moeten jullie eventjes invullen en naar ons op sturen. We zijn namelijk bezig een nieuwe kaart te maken (fanclubpas) en daarvoor hebben we wat meer gegevens nodig dan anders. Sommige dingen hebben jullie ons al gegeven maar zo hebben we alles overzichtelijk bij elkaar. Doe het zo snel mogelijk. Verder staat er in dit nummer iets over de nieuwe attractie van De Efteling in 1987. Dus ga maar gauw aan het lezen.

Jeroen Verheij & Sebastian Smits.

InHoUdSoPpAVE.

- blz.1. Attractietoptien.
- blz.2. Vandalisme in de Efteling
- blz. 3. Vliegende Tempel.
- blz.4. Gegevenbank.

Vandalisme in

De Efteling



Het afgelopen jaar zijn door het land een aantal campagnes gehouden tegen vandalisme.

Wij sluiten ons daarbij aan met dit artikel over Vandalisme in De Efteling.

Misschien is het je nooit opgevallen als je door het park heenliep maar ook in De Efteling zijn sporen van vandalisme te bemerken.

Een van de beste voorbeelden is De Piraña.

Als je over en door de tempel zie je overal leuzen en namen op de muren geschreven.

Ook bij de instapplaats van de oude tuffer is dit het geval.

En ook de gangen van het Carnaval Festival zien er aan het eind van het jaar niet zo prachtig meer uit als in het begin.

Maar er is ook vandalisme wat je niet zo snel merkt.

De touwen langs de Halve Maen bijvoorbeeld, worden in een jaar soms wel meer dan tien keer doorgesneden.

En je moet toch echt met hele dikke messen komen om die door te krijgen.

Ook is het park niet zo schoon meer als vroeger.

Een personeelslid zei hierover: "Je moet het publiek de mand onder de neus houden anders gooien ze het er nog naast."

Maar er zijn meer vandalismedaden die de Efteling in een jaar te verduren krijgt.

Zo worden vaak de rode schoentjes als souvenir meegenomen.

Gelukkig is er vaak niets van te merken want De Efteling heeft altijd wel een reserve-paar.

Ook aan het niet houden van de regels hebben de personeelsleden van De Efteling de handen vol.

In Fata Morgana bijvoorbeeld.

Bezoekers die de show al vaak gezien hebben gaan expres zitten schommelen zodat de boot heen en weer gaat.

Of ze proberen het decor en de poppen vast te pakken.

De man in de veiligheidspost in het midden van de entree kan dan ook omroepen dat ze dat moeten laten.

Hetzelfde gebeurt vaak bij de Piraña.

Misschien heb je zelf wel eens gehoord dat er werd omgeroepen dat er iemand moet gaan zitten.

Geukkig komt het nooit tot erge vernielingen of overtredingen.

Maar het is natuurlijk al erg genoeg als er wat gebeurt of gedaan wordt.

Gelukkig wordt ieder winter opnieuw alles geschilderd en gerepareerd.

Hopelijk hebben de campagnes van dit jaar iets geholpen en zullen er dit jaar minder vernielingen worden aangebracht in De Efteling.

(We hadden niet genoeg tijd meer voor een aflevering van Bannu en Kniep, vandaar dit artikel, volgende maand is er gewoon weer een aflevering.)

de Vliegende Tempel



Een vliegende tempel, dat wordt de nieuwe attractie van De Efteling. De vliegende tempel is een ontwerp van het bedrijf Intamin dat de Efteling eerder de Gondoletta, Halve Maen, Bob, Piraña en Fata Morgana bezorgde. De vliegende tempel gaat 6 miljoen gulden kosten en verantwoordelijk voor het ontwerp is Ton van de Ven.

De vliegende tempel wordt in een echte Eftelingstijl gebouwd. Het gaat eruit zien als een Thais paleis en wordt gebouwd op een enorme hefboom. Deze hefboom tilt de 6 ton wegende tempel op tot een hoogte van 45 meter. De tempel draait daar dan een ronde en gaat vervolgens weer naar beneden. Hierdoor krijgen de inzittenden een prachtig uitzicht over de Efteling en omstreken. De vliegende tempel komt waarschijnlijk te liggen op de landtong in de siervijver. Daar gaat ook de Gondoletta doorheen.

Op het eiland komen nog een aantal bijgebouwen om het gevaarte in ruststand te laten verdwijnen in het landschap. De Vliegende Tempel krijgt een capaciteit van 1500 mensen per uur. Dat betekent dus dat de wachttijden bij andere attracties daardoor verkleind worden.

De vliegende Tempel is een voortzetting van het meerjarenplan. De tactiek om ieder jaar een nieuwe attractie te presenteren werkt nog steeds goed, gezien de bezoekersaantallen. Daar gaat De Efteling dus ook mee door.

Nieuwe attractie De Efteling

Vliegende tempel van zes miljoen



● Zo komt de nieuwste attractie van De Efteling er ongeveer uit te zien. Rechts de enorme hefboom met daarop het platform met tempel.

de Gegevenbank



Weer een hardstikke leuk idee van de Efteling-fanclub. Namelijk een gegevenbank.

Nou denken we dat niet iedereen van jullie weet wat een gegevenbank is, vandaar dat we het even uitleggen.

Een gegevenbank is een plaats waar zoveel mogelijk gegevens over één of meerdere onderwerpen verzameld worden.

Nu snappen jullie natuurlijk al dat wij dat met De Efteling-gegevens willen doen.

En daarvoor hebben we jullie hulp nodig.

Als je wilt meewerken aan de gegevenbank moet je elk artikel wat je tegenkomt over De Efteling naar ons opsturen.

Als je het artikel graag zelf wilt houden dan een copie ervan.

Het artikel bewaren wij dan en als we veel artikelen hebben plaatsen we er een aantal in het EFC.

Als het erg goed loopt, (en dat hangt van jullie af) willen we eens in het kwartaal een extra gegevenbank-EFC uit gaan geven.

Ook kan je een artikel wat je graag eens zou willen doorlezen of waar je iets van gehoord hebt, bij ons opvragen.

Als je dan een kwartje voor copieerkosten bijsluit sturen wij je het desbetreffende artikel op.

Je moet dan wel even wachten tot er een nieuw EFC uitkomt want dat kunnen we dan meesturen.

De verzendkosten voor artikelen die naar ons toegestuurd worden betaal je zelf evenals de eventuele copieerkosten.

Want de gegevenbank wordt door ons geleid en beheerd maar hij is voor en door jullie.

We hopen dat de gegevenbank snel goed gaat draaien en ook dat jullie er intensief aan mee doen.

We kijken uit naar artikelen van jullie.

Sommige mensen sturen ons al artikelen op. Van verscheidene leden kregen we een artikel over de vliegende tempel, zodat we snel een artikel erover konden plaatsen. Zo zie je dus wat een voordelen de gegevenbank eigenlijk heeft!

