

# EEN SPECIAAL CARNAVALSNUMMER !!

HET

# EFC



## Attractie top-tien.

1. Diorama
2. Stoomcarrousel
3. Sprookjesbos
4. Fata Morgana
5. Spookslot
6. Polka Marina
7. De Oude Tufferbaan
8. Waterorgel
9. Efteling-theater
10. Speeltuin.

Die is deze keer van Joep Creemers uit Drunen.



Hallo, hier is weer het nieuwe EFC. Even over de vorige keer.

Het gaat erg goed met de gegevenbank en het zal ook niet lang duren voor jullie daar iets over horen en lezen. In verband daarmee wil de redactie graag Twan van Gogh uit Tilburg bedanken. Hij stuurde ons enorm veel knipsles en daar door is de gegevenbank aardig vol geraakt. Dan hebben we nog een niet zo'n leuke mededeling. We hebben de financiële toestand van de fanclub eens op een rijtje gezet. En toen kwamen we tot de conclusie dat de leden die wij moeten sturen bijna 2x zoveel geld kosten dan dat ze aan contributie betalen. Omdat verschil weg te werken hadden we twee keuzes. Of de prijs van het EFC verhogen tot f 15,- per jaar. Of een aantal EFC's tegelijk wegsturen.

We kozen voor het laatste en dat betekent dat jullie vanaf april het EFC per kwartaal opgestuurd krijgen. Helaas kunnen we hierdoor minder nieuws plaatsen maar daar zullen we ook rekening mee houden. Volgend jaar bekijken we de mogelijkheid om een eventueel kwartaalnummer te gaan maken. Laat ons even weten, wat jullie daar van vinden?

De redactie.



# BANNIE & KNIEP

In de Efteling...

TEKST: Sebastiaan Smits / TEKENINGEN: JEROEN VEKRIJ.



EVEN LATER ZIEN WE BANNIE EN KNIEP VOOR DE ZOVEELSTE KEER IN HET SPROOKJES-BOS, EN WEL BIJ HET SNOEPHUISJE...



MAAR DAN KOMT ER EEN BEWAKER NAAR BANNIE TOE...  
(ohne, nog niet, sorry, zometen pas....)



Hè? Oh, sorry! Juist, ja! DE BEWAKER DRAAIT ACHTER HET HUISJE AAN EEN PAAR KNOPPEN, ZODAT EVEN LATER HET HEK ONDER STROOM STAAT!...

Myren...



# INTERVIEW.

met  
dhr. de Clercq

Wat en waarom zou u het speeltuinareaal anders willen zien?



Nou, in de eerste plaats is er een reden om wat aan de speeltuin te gaan doen, namelijk wordt de Europaweg, de toegangsweg tot De Efteling breder gemaakt, omdat het een groot probleem voor De Efteling is dat de weg er naar toe zo smal is. Daardoor krijg je namelijk op drukke dagen, dat er files ontstaan. Nou wordt de weg tussen Waalwijk en Tilburg breder gemaakt, -daar is men trouwens al mee bezig- zodat die weg nu vier rijstroken krijgt. Maar dan moeten we dus ook zorgen dat dat laatste stukje van die weg even breed wordt, zodat er geen flessehals ontstaat. Dat wordt waarschijnlijk deze winter al gedaan, maar daarvoor moet de Efteling dus een strook grond afstaan aan de gemeenste, zodat de weg breder genaakt kan worden. En dan kom je dus in het gebied van de speeltuin terecht, Daarom moet er dus iets aan de speeltuin gebeuren. Dat is één ding, maar het tweede is dat we vinden dat de speeltuin wat is achtergebleven bij de rest van het park. De rest is namelijk mooier geworden, daarmee wil ik niet zeggen dat de speeltuin lelijk is, maar hij is wat slechter en moeilijker in het onderhoud. Daar ligt namelijk gewoon nog grond, terwijl in de rest van het park keurige bestrating is aangelegd. Dus als het regent komt er modder te liggen en dat is natuurlijk niet zo leuk. En dat zijn toch zaken waarvan we vinden dat die verbeterd moeten worden. Maar het is dus niet zo dat we de speeltuin weg doen! Hij blijft wel gewoon bestaan, alleen in een andere vorm, dus wat richter op elkaar, en dan bestrating ertussen zodat je niet in de modder loopt. De speeltuin blijft dus wel bestaan, want daarmee is het immers allemaal begonnen. De echte oude speeltuin is niet weg te denken uit de Efteling.

Volgende keer gaan we weer verder met het interview.

# PROFESSOR ZWAKSTRØM . WEER GESIGNALEERD!



Op televisie en radio hoor en zie je misschien niet meer zoveel van hem, maar in de Efteling is hij nog steeds een graag geziene gast. Toen bekend werd dat de nieuwe attractie een vliegende tempel werd, was hij er ook weer als de (Zweedse) kippen bij. We hebben het natuurlijk over professor Zwakstrøm, die slungelige Zweedse pretdeskundige. Toen hij de plannen van de tempel gezien had, stak hij vrijwel meteen zijn bordje met daarop "10" de lucht in. (heeft die man geen ander bordje?)

Maar de Zweedse makkees komt niet alleen om nieuwe attracties goed te keuren, maar ook om gezellig een praatje te maken met zijn goede vriend, de heer H.B. Gijs.

Zo zagen we hem laatst nog staan praten met de Holle Bolle Gijs bij Langnek, waarover is ons tot nog toe niet bekend.

Trouwens, vind je niet dat Zwakstrøm op iemand lijkt? Dat scheve mondje, dat ziekenfondsbrilletje, die grote, gekke ogen..

*mw*

## S U P E R P R I J S V R A A G !

### BEDENK EEN GOEDE NAAM VOOR DE Vliegende tempel !!



Aan deze prijsvraag móét je gewoon meedoen, want de prijs die je kunt bemachtigen is niet om te hebben, maar wel om verschrikkelijk trots op te zijn! Het is namelijk de bedoeling dat jullie voor de nieuwe attractie van de Efteling in 1987 (zie vorig EFC) een naam gaan bedenken. Het maakt niet uit wat, maar het moet natuurlijk wel met die Thaise Tempel te maken hebben! Als je een mooie naam bedacht hebt, schrijf je hem op een briefje en stuur je het (met natuurlijk je eigen naam en adres erbij) vóór 1 maart naar:

De Efteling-fanclub  
Bessie Smithrode 3  
2717 AE Zoetermeer.

Dan sturen wij alle inzendingen naar de Efteling, en wie weet, wordt jouw inzending wel gekozen als naam voor de nieuwe attractie van de Efteling! En dat is natuurlijk wel iets om trots op te zijn. Veel namen-verzin-plezier,

De redactie.

