



# HET

# EFC

de  
**Efteling**  
fanclub

**Efteling**  
is open!!



## DE *Efteling* FANCLUBDAG

De Efteling staat weer aan het begin van een nieuw seizoen. Ook een nieuw seizoen voor de Efteling-fanclub, die in dit nieuwe EFC weer heel wat nieuws te melden heeft. Niet alleen vind je in dit EFC een artikel over De Efteling in de wintermaanden en de vele vernieuwingen die er weer zijn, ook dit keer de fantastische jubileumprijsvraag, waarmee echt fantastische prijzen te winnen zijn.

Iedereen mag meedoen, iedereen maakt evenveel kans.  
Begin maar gauw tot lezen en hopelijk tot ziens/schrijfs.

In overleg met de Efteling hebben we ook voor dit jaar weer een datum voor de Efteling-fanclub Dag gekozen. Hij wijkt niet zo veel af van die van vorig jaar, hier komt ie.

De Efteling-fanclub Dag 1989 zal gehouden worden op zaterdag 24 juni 1989 in De Efteling te Kaatsheuvel.

Heb je bezwaren tegen deze dag, schrijf dat ons dan even of bel tijdens het telefonisch spreekuur; elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Telefoon 079-518471. Komen er erg veel bezwaren binnen tegen zaterdag de 24ste, zullen we naar een andere dag gaan zoeken. Natuurlijk kun je ons ook bellen of schrijven als je gewoon vragen hebt over de fanclubdag of een goed idee om de dag nog leuker te maken. Dit kunnen natuurlijk ook alle nieuwe leden doen, die vorig jaar niet naar de fanclubdag geweest zijn en niet goed weten wat we bedoelen. We zijn graag bereid het uit te leggen. Hopelijk tot ziens op 24 juni!

### • INHOUD •

- 1 Voorpagina
- 2 Prikbord
- 3 Efteling in de winter
- 4 dhr. P.M.R. Beck
- 5 Wedstrijd 5 jaar EFC
- 6 Wedstrijd 5 jaar EFC
- 7 Nieuws
- 8 Efteling-fans



# PRIKBORD

## wist je...

...dat van de 75 hectare die de Efteling telt er maar 9 % bebouwd is? De overige 91 % bestaat uit vijvers, bossen, struiken en bloemen. Geen wonder dus, dat De Efteling zelf de natuur de grootste attractie vindt en jaarlijks vele duizenden gulden in het onderhoud van het park steekt.?

## NIEUW

Met ingang van 1 maart heeft De Efteling een nieuw telefoonnummer gekregen. Het nieuwe nummer is 04167-88111. Wie dit nummer bekend voorkomt heeft gelijk, het is het oude nummer van de sprookjeslijn. Ook deze heeft een nieuw telefoonnummer en dat is 04167-81111.

## DE SPROOKJES VERTELLER

Echte Efteling-fans houden natuurlijk veel van sprookjes en vertellingen. We raden daarom elke Efteling-fan aan om elke donderdagavond naar de serie "The Storyteller" van de VARA te kijken. Allerlei minder bekende sprookjes worden hier met poppen uitgebeeld, die bijna net zo goed zijn als de Trollekoning. Kijken dus.

## NA REGEN KOMT EFTELING

  
DOET WONDEREN

Dit EFC werd gekopieerd door:

## EFTELING

# Efteling in de winter

Door De Efteling lopen midden in de winter is een vreemde belevenis. Meteen nadat we door ingang Noord binnenkomen zien we de meest vreemde dingen. Het Carnaval Festival is gesloten en tegen de enorme ingangpoppen staan ladders. Joki wordt bijgeschilderd. Het water rondom Monsieur Cannibale is verdwenen, hijzelf staat in een leeg bloemenperkje en over het normaal wild draaiende platform staat een grote, witte tent. Overal rondom liggen de enorme kookpotten, die geen bodem meer hebben. Het picknickveld ligt vol met Gondolettabootjes, die geduldig liggen te wachten tot ze worden overgeschilderd in het Carousselpaleis. De vijver van de Gondoletta staat op het normale grondwaterpeil:  $\pm 30$  cm.

Overal liggen kabelsystemen en draaischijven. Tussen de bomen ontwaren wij een verdwaald attribuut uit het Sprookjesbos: naast de Pagode staat de toren die normaal gesproken het dak van de grot van de Indische Waterlelies siert. Dichterbij gekomen echter wacht ons een nieuwe verrassing: Niets toren uit het Sprookjesbos; een gloednieuw gebouw verkooppunt in Oosterse stijl bij de Pagode! De eerste vernieuwing die we tegenkomen. Er zullen er nog velen volgen. Langs de lege siervijver gaat de route naar de Pirana, die een vreemde aanblik biedt. Er staat geen water in en de bodem is bezaaid met rotsblokken die op betonnen pilaren staan. De golfslagmachines zijn overal te zien. Fata Morgana wordt schoongespoten. We kunnen helaas niet naar binnen. Misschien de volgende keer.....

Op naar het Sprookjesbos nu. Doornroosjes schildwacht is verdwenen. Hij wordt in de ateliers bijgeschilderd. Ook Doornroosje zelf moet daar zijn, want op haar bed liggen enkel maar een paar losse

armen en benen. De heks is niet aan haar spinnewiel bezig. Haar kleren worden gewassen en alle mechaniekjes zijn duidelijk te zien. Om de hoek wacht ons een verrassing. De koks werken niet en zijn van hun kleding ontdaan, toch staat de geluidsband aan en horen we gesnurk. Het lijkt ineens allemaal zo vertrouwd. De kabouters zijn allen verdwenen, evenals de Rode Schoentjes en Hans en Grietje.

Voor de boom van de Trolenkoning hangt een zeildoek. Zijne Majesteit is bij TNO in Delft, waar hij bijgesteld wordt.



vervolg bladzijde 3

Geen Gouden Bal, geen gekleurde duiven en geen Herauten op het plein. Deze laatsten vinden we terug bij de Indische waterlelies, waar het bassin en de fontein schoongespoten worden.

We dwalen verder door het park waar overal keihard gewerkt wordt om alles op tijd klaar te krijgen. Op het ogenblik dat jullie dit lezen, is alles weer klaar. Er zijn een hoop vernieuwingen en verbeteringen en daarover kun je meer lezen op bladzijde 7.....

algemeen directeur  
**DE EFTELING:**

## *DE HEER* **BECK**

**N**adat de heer Ten Bruggencate een tijd als interim-directeur heeft gefungeerd na het vertrek van dhr. De Clercq, heeft De Efteling sinds 13 februari jl. een nieuwe algemeen directeur: De heer P.M.R. Beck (39).

De heer Beck heeft al bijna 20 jaar ervaring in de verblijfs-recreatieve en verzorgende sector. Zo was hij in het verleden werkzaam bij de hoteldivisie van Wagon Lits in Amsterdam en de hotelgroep van Jacques Borel in Nederland. Sinds 1980 werkte de heer Beck als algemeen directeur van het Verpleeghuis Margriet te Nijmegen.

We wensen de heer Beck veel succes en plezier in zijn nieuwe functie bij De Efteling. En natuurlijk hopen we hem binnenkort te mogen ontmoeten. (Wellicht tijdens de Efteling Fan-club Dag!!)

# NIEUWS!

Een nieuw seizoen is begonnen. Waarschijnlijk sta je te popelen om naar de Efteling te gaan of ben je al een keer (of zelfs meerdere keren) geweest. Word je ook wel eens gevraagd wat er nu aan is om constant naar hetzelfde park toe te gaan? Wij in ieder geval wel en we kunnen die mensen maar niet duidelijk maken, dat de Efteling elke keer anders is. Neem de vernieuwingen van dit jaar bijvoorbeeld eens:

- # De rails van de stoomtrein is door het hele park opnieuw gelegd en opgehoogd. De trein schommelt nu niet meer zo erg en de bezoekers hebben een comfortabelere rit.
- # Op de muur rondom de Polka Marina zijn plexiglas platen aangebracht met daarop een golvenmotief. Deze lopen rondom de gehele Polka Marina en als deze in de rondte draait, lijkt het dus net alsof de scheepjes op de golven dansen. Ook is er een oude Engelse telefooncel aangesloten bij de radiografisch bestuurbare bootjes. Samen met de telefooncel bij de Info-post en de telefoons in de restaurants is het telefoonnet van de Efteling nu zo uitgebreid, dat je vanaf elk parkgedeelte je familie kunt laten weten hoe leuk het in De Efteling is.
- # De Victoriaanse schilderijen op de buitenkant van het Carrousselpaleis zijn ook vervangen. Vanaf 1972 zijn deze panelen elke winter opnieuw overgeschilderd. Geen wonder dus, dat ze versleten waren, maar gelukkig hebben de Eftelingdecorateurs de tekeingen zo weten na te maken, dat niemand het verschil zal zien.
- # Bij Pagode is het verplaatsbare paviljoen met rieten dak vervangen door een vast verkooppunt. Het is geheel opgetrokken in oosterse stijl en vanaf ver al te zien door de prachtige Thaise toren met goudversierselen die op het dak staat.
- # De Incaversieringen op het laatste baangedeelte van de Pirana zijn in andere kleuren geschilderd en een stuk uitgebreid. Ook op het paleis zelf zijn de versieringen opnieuw geschilderd en vallen nu meer op.

En dat zijn dan de vernieuwingen die bekend zijn gemaakt. Denk nog maar eens aan al die kleine verbeteringen, reparaties en wat dan ook die voor het gewone publiek onopgemerkt blijven. Alleen de vaste bezoekers merken dit soort dingen op en vinden de Efteling dus elke keer anders en nog leuker. We wensen je veel plezier op je eerstvolgende bezoek.





*De Esteling*

1. Pretconferentie.
2. Ik ben er ondersteboven van.
3. Je ziet niet wat je ziet.
4. Zijne humorige Majesteit.
5. Stekelige bloem.
6. Tocht op de kabel.
7. Héél geestig.
8. Deinend hemellichaam.
9. IJzig avontuur.
10. De winterkleur heeft 7 kleintjes.
11. Draaiend gaar worden.
12. Hemelvaartsdag.
13. Ouderwets plezier.
14. De bewaker geeft vuur.
15. Bloeddorstige tocht.

grandioze

# Wedstrijd

De Efteling-fanclub bestaat 5 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Niet alleen met een fanclubdag, maar ook met allerlei verrassingen. Zo vond je bij het vorige EFC een Efteling-pen en bij dit EFC een sticker. Maar dat is niet alles. Het hoogtepunt van het jubileum is deze fantastische wedstrijd. In overleg met Efteling hebben we werkelijk geweldige prijzen bedacht. Het hoogtepunt: Eén dag achter de schermen van Efteling kijken met een Efteling-gastvrouw en de redactie van het EFC. Een ware droom voor iedere Efteling-fan. Natuurlijk kom je niet alleen, je mag iemand meebrengen en ook deze persoon de dag van zijn leven bezorgen. Ook nog een tweede en een derde prijs: een gratis entreekaart voor 2 personen en een Efteling Prretpakket, boordevol met informatie en souvenirs uit Efteling. Zoals je ziet, elke prijs is de moeite waard. Omdat we vinden dat de wedstrijd niet te moeilijk moet zijn, hebben we er een bedacht die er op het eerste gezicht ingewikkeld uitziet, maar na even puzzelen voor iedereen te doen moet zijn. De uitleg komt straks. Allereerst nog even duidelijk; Hier ga je voor spelen:

- \* 1e prijs > Eén dag in het seizoen 1989 in Efteling achter de schermen kijken van 2 attracties die je zelf mag uitkiezen. Je wordt rondgeleid door een Efteling-gastvrouw en Jeroen Verheij en Sebastiaan Smits van de fanclub. Natuurlijk mag je een vriend/vriendin of familielid meenemen.
- \* 2e prijs > Een entreekaart voor 2 personen voor een zelf te kiezen dag in het seizoen 1989.
- \* 3e prijs > Een Efteling prretpakket, boordevol Efteling-verrassingen.

Hoe moet je de prijsvraag oplossen. Eigenlijk heel eenvoudig. Hiernaast zie je de plattegrond van Efteling met daarop een aantal letters. Elke letter staat bij een bepaalde attractie. Onderaan staan er 15 cryptische omschrijvingen van Efteling-attracties. Je hebt de bedoeling waarschijnlijk wel door: Los de omschrijvingen een voor een op en ga naar de bijbehorende attractie op de kaart en haal de letter op. Heb je dit gedaan, heb je dus 15 letters. Met die letters vorm je dan de naam van een Efteling-attractie. We zullen je vast helpen, de attractie bestaat uit twee woorden. Het lijkt misschien moeilijk, maar als je even puzzelt heb je de naam zo te pakken. Maar let wel goed op: er staan op de kaart ook een aantal attracties met letters die niet genoemd worden. Kijk dus goed of je de goede attractie hebt. Heb je dit gevonden, schrijf het dan naar:  
de Efteling-fanclub  
Bessie Smithrode 3  
2717 AE Zoetermeer.

Uit de goede inzenders (en dat zullen er veel zijn) wordt er uiteindelijk één geloot. Je mag maar een keer insturen. Veel succes.





# Efteling fans

Steeds meer komen Efteling-fans in de belangstelling. Niet alleen door de pers en andere media, maar ook doordat ze allerlei activiteiten organiseren over of met Efteling. Twee verhalen van actieve Efteling-fans vind je hieronder. Heb je zelf ook een artikel of verslag voor het EFC kun je dat altijd opsturen. Wil je iets gaan organiseren kun je altijd met ons contact op nemen voor informatie, medewerking of wat dan ook.



Ook de echte holle bolle Gijs is aanwezig. Gretig slokt hij alle papertjes op.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van basisschool de Klinkert uit Oudenbosch werd er een feestweek gehouden met als thema De Efteling. Benno King en Frans de Jong, beiden leerlingen van de Klinkert en enthousiaste leden van de Efteling-fanclub schreven speciaal voor het EFC een verslag.

Om in Efteling-stemming te komen werden de kinderen geschminkt als elfjes en bosdieren. Er waren echte Eftelingkabouters en een echte Holle Bolle Gijs, waarvoor de kinderen in de rij stonden. Toen er een leraar de Gijs en de kabouters ging ophalen bij De Efteling kreeg hij ook nog een stapel folders en posters mee en zelfs een videoband die over het park ging. Door de hele school hingen poppen uit het Carnaval Festival, die een jaar daarvoor op een carnavalsfeest in Kruisland hebben gehangen. Het was overigens wel moeilijk om de Gijs naar de school te krijgen, maar het is toch gelukt. Dinsdag morgen werd er een vossenjacht gehouden met sprookjesfiguren

uit De Efteling, zoals de Trollenkoning, Roodkapje en Hans en Grietje. 's Middags was er een poppenkastvoorstelling van Fata Morgana. Er werden ook stapels pannenkoeken gebakken. Verder werden er nog veel Eftelingspelletjes gedaan.

Benno King en Frans de Jong.



Erwin van Veldhoven uit Nieuwkuijk is een van de vele Efteling-fans, die meer doet met het park dan alleen maar alles verzamelen. Hij heeft De Efteling gedeeltelijk nagebouwd met allerlei oude materialen. Toen Erwin begon (met het Carnaval Festival) kon hij de Mini-Efteling zoals hij zijn park gedoopt heeft, makkelijk alleen onderhouden. Nu telt de Mini-Efteling vele attracties en trekt zoveel bezoekers dat heel zijn familie moet meehelpen. Erwin was al een plaatselijke bekendheid maar heeft nu ook het landelijke nieuws gehaald. Het jeugdprogramma Donderslag van de AVRO is, met presentatrice Nada van Nie, in de Mini-Efteling geweest om daar opnamen te maken. Ook is Erwin met al zijn personeel in de studio geweest om daar over de Mini-Efteling te vertellen en een oproep te doen om oude materialen naar de Mini-Efteling te sturen, zodat er weer nieuwe attracties in kunnen komen. Wil je ook een keer de Mini-Efteling bezoeken? Dan kan dat elke zaterdag van 10-18.00 uur in de Onsenoortsestraat 36a in Nieuwkuijk. Veel plezier.

